



Bid voor de Ziel van Zaliger
ALBERTUS VAANHOLT,

echtgenoot van

JOHANNA WIGGERS,

geboren te Lonneker den 16 December 1846
 na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden overleden te
 Lonneker den 13 Maart 1920 en
 begraven 17 Maart d.o.v. op het
 R. K. Kerkhof aldaar.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God
 en week af van het kwaad. Job 1, 1.

Nu dan Heer! Gij hebt mij geroepen, hier
 ben ik, maar gebied dat mijne ziel in vrede
 ontvangen worde.

Deze verandering is van de hand des
 Allerhoogsten. Ps. 76, 11

Werkzaam en met zorgen heeft hij zijne
 loopbaan volbracht en zijn brood niet in
 ledigheid gegeten.

Toon ons, o Maria, na deze ballingschap,
 Jezus de gezegende vrucht Uws lichaams.

Salve Regina.

Troost u, dierbare echtgenoote, kinderen en
 kleinkinderen, 't is Gods H. Wil. Weent niet
 over mij, als over een doode; eenmaal zullen
 wij elkander wederzien in den hemel, dan zal
 uw hart blijde zijn en niemand zal u uwe
 vreugde ontnemen. Js. 16, 22.

Zoet Hart van Maria, bid voor mij.
 (100 dagen afluat.)

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

Hij ruste in vrede.