

Ter herinnering aan  
**Albertus Antonius Bernardus  
Vaanholt.**

Hij werd op 21 februari 1909 in Losser geboren. Gesterkt door het sacrament van de zieken, is hij van ons heengegaan op 21 maart 1991.

Na de Eucharistieviering in de H. Maria Geboortekerk, volgde zijn begrafenis in Losser, 26 maart.

---

In 1985 werd hij opgenomen in het verpleeghuis „Oldenhove”. De opname was noodzakelijk geworden omdat zijn jaren gingen tellen. Zijn krachten namen af. Nadat hij tot 1975 met zijn broer Geert samen in huis had gewoond, moest Bets ervaren dat zijn krachten tekort gingen schieten.

Wij zullen hem blijven herinneren als een gezelschapsmens. Door zijn beroep als kleermaker had hij veel contact met mensen, daarnaast was hij actief in het verenigingsleven; hij hield van kaarten en biljarten, maar zijn grote liefde ging uit naar de duivensport.

Zijn nichten en neven zullen hem blijven herinneren als een leuke oom.

In alle stilte is hij gestorven. Hij stierf zoals hij was. Hij was er de man niet na om op de voorgrond te staan. Zijn leven speelde zich af in een kleine wereld, waar hij zijn geluk vond, op zijn eigen manier.

In deze Goede Week 1991, de dagen van sterven en verrijzen, willen wij als gelovige mensen afscheid van hem nemen en hem leggen in de handen van God.

Hij moge rusten in vrede.

Voor uw meeleven, belangstelling en aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar.

Zijn familie.