



Gedenkt in uw gebeden

**BERENDINA HERMINA VAANHOLT**

Zij werd 30 november 1886 te Lonneker geboren en overleed, na herhaalde malen het sacrament der zieken te hebben ontvangen, op 25 maart 1965 te Hengelo (O). Haar lichaam werd ter ruste gelegd op het r. k. kerkhof aldaar.

---

Op de dag, waarop we gedenken, dat Maria werd geboodschapt, dat Christus bij haar zou komen, kreeg zij 's morgens al vroeg de boodschap, dat dit voor haar de dag zou zijn, waarop zij bij Christus zou komen. Met Maria heeft zij dikwijls gezegd; zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord. Met vertrouwen, dat God haar zou helpen tijdens haar lang ziekbed; met blijdschap, op deze 25e maart omdat zij dan mocht rekenen op de eeuwige rust. Want onopvallend heeft zij als Maria gediend, was zij goed voor een ander en voelde zij zich steeds in Gods handen. Haar voorbeeld en voorspreekster was Maria. Moge ze nu haar hoop vervuld zien. Dankbaar ook zal zij degenen zijn, die haar jaren verpleegden, deze zullen mogen rekenen op haar bijzondere bijstand bij de Heer.

Maria Moeder van Altijddurende Bijstand,  
toon haar Uw goddelijke Zoon.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Onze Vader — Wees Gegroet

Voor Uw gewaardeerde bliken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze geliefde schoonzuster, tante en huisgenote, betuigen wij U onze oprachte dank.

Uit aller naam:

Fam. VAANHOLT

Fam. TEN VERGERT

HENGELO (O), maart 1965

Oldenzaalsestraat 509