



Ter herinnering aan

Bernardus Albertus Vaanholt

weduwnaar van Geertruida Riesthuis

Hij werd geboren 17 augustus 1907 te Lonneker. Hij is plotseling overleden op 18 september 1999. Na de Eucharistie viering in de Maria Geboorte kerk in Losser, hebben we hem begeleid naar de crematieplechtigheid in het crematorium te Usselo.

Deze mens hebben we leren kennen als een rustige man, die met een glimlach door het leven ging. Achter die rustige uitstraling kon je iemand ontdekken die heel punctueel was in het arbeidzame deel van zijn leven. 62 Jaar heeft hij met zijn pas overleden vrouw lief en leed gedeeld. Samen hebben ze geprobeerd hun kinderen niet alleen een goede maatschappelijke opvoeding te geven, maar vooral ook een diep godsdienstige opvoeding.

De band met zijn vrouw was zo innig, dat hij, toen het wegens de ziekte van haar niet meer mogelijk was haar thuis te verplegen, hij gezocht heeft naar een plek waar hij dicht bij haar kon zijn.

Vooraf de laatste jaren is hij dagelijks zijn gang naar het verpleeghuis gegaan, om heel dicht bij haar te kunnen zijn, en zo een troost voor haar te zijn.

Deze levenshouding van zorgen voor zijn gezin, en tot het laatst voor zijn dierbare vrouw, putte hij uit een diep en eenvoudig geloof. Dit bleek uit zijn verering van de H. Bernadette, op wier voorpraak hij wist dat zijn zoon van een ernstige ziekte genezen werd. Dit geloof bleek ook uit het feit dat hij na het overlijden van zijn vrouw allen uitnodigde om samen een weesgegroet voor haar te bidden en bij het afscheid in het crematorium zei: "moeder, tot gauw".

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook gestorven, in stilte en rust. Hij mag zich nu geborgen weten in Gods liefdevolle omarming en weer verenigd met zijn vrouw, die hij allerinnigst heeft liefgehad.

Maria, Moeder van Jezus en ook onze Moeder, bid voor hem en voor ons die achterblijven, bij uw Zoon Jezus.

Voor Uw belangstelling na het overlijden en tijdens de Uitvaart betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen