

Dankbaar gedenken wij

GRADA JOSEFINA VAANHOLT

weduwe van
Bernard Hendrik Scholten

Zij werd op 17 november 1912 in Lonneker geboren. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken, overleed ze op maandag 25 oktober 1999 in Hengelo (O). Op 29 oktober was de Uitvaart en aansluitend de begrafenis op de r.k. begraafplaats aan de Deurningerstraat in Hengelo.

Moeder en oma zal in onze herinnering allereerst blijven voortleven als een vrouw die altijd bezig was: voor Vader, de kinderen en in het bijzonder voor haar jongste zoon Nico. Ze had ook veel belangstelling voor haar kleinkinderen.

Een vrouw die hield van gezelligheid; van kaarten, spelletjes doen, puzzelen. Die graag een wandelingetje maakte, omdat ze kon genieten van de natuur om haar heen.

Een zorgzame mens: ze had er vrede mee dat haar zoon Nico eerder overleed dan zijzelf. Want

ze maakte zich zorgen hoe het verder moest met hem, als zij er niet meer zou zijn.

De laatste tijd werd ze steeds meer vergeetachtig; praatte graag over vroeger; langzaam maar zeker werd haar wereld kleiner. Ze ging al een paar keer per week voor dagbehandeling naar het Borsthuis; de tijd was niet ver meer dat ze er wellicht voorgoed naar toe zou moeten; opnieuw weg uit een omgeving die haar vertrouwd was.

Bij alles wat er op haar levensweg gebeurde, vond ze steun en houvast in haar geloof. Ze was betrokken bij het kerkgebeuren; het was een belangrijk deel van haar leven.

Haar lange aardse levensweg is nu voltooid. Ze is thuis in het eeuwig leven bij God, waar ze verenigd is met al haar dierbaren, die haar zijn voorgegaan.

Vol dankbaarheid kijken we op dit leven terug. Ze mag nu rusten in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke vorm dan ook, willen wij U allen van harte bedanken.

Kinderen en kleinkinderen