

In vrede

## **Gradus Albertus Marinus Vaanholt**

Hij werd geboren te Losser 8 september 1907. Na een kortstondige ziekte overleed hij te Losser op 9 december 1976, voorzien van het H. Oliesel. Zijn lichaam werd 13 december d.a.v. ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Losser.

Ofschoon zeer intelligent was hij toch een eenvoudige en goede man, die steeds bereid was anderen te helpen.

Hij oefende, zoals zijn vader vroeger, het kleermakersvak uit. In zijn vrije tijd wandelde hij graag wat rond op Java. Ook was hij een echte duivenliefhebber en verdiepte zich nogal in de geschiedenis en met name in de geschiedenis van de oorlog. De voornaamste reden hiervan was waarschijnlijk dat hij zo fel gekant was tegen oorlog en tegen elk geweld dat tegen mensen wordt gebruikt.

Hij was dikwijls bang dat hij anderen tot last was, hoewel hij toch steeds dankbaar was voor geboden hulp.

Voortaan mag hij in vrede leven bij God.

Voor uw bliken van medeleven, betoond na het overlijden van Gradus Vaanholt, en de laatste eer aan hem bestoond, betuigen wij onze hartelijke dank.

Familie Vaanholt