

*Er zijn geen woorden voor een zieke
van wie je weet, hij redt het niet.
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor zijn einde dat
na zoveel moedig strijden kwam.
Omdat het niet alleen zijn leven
maar ook zijn lijden overnam.*

Ter herinnering aan

Herman Vaanholt
Hendricus Jozef

Herman werd geboren op 31 maart 1936 in
Lonneker en is thuis in het bijzijn van ons
op 17 april 2012 in Losser overleden.

Wij zullen hem missen.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling
en medeleven tijdens de ziekte en na zijn
overlijden.

Ria
Ronny
Petra en Martin
Rick, Shannen