

Gedenk in Uwē godvruchtige gebeden  
**HENDRIKUS BERN. VAANHOLT**

echtgenoot van

**GEZIENA ALEIDA BAVELD**

geboren te Lonneker 19 januari 1894 en  
aldaar plotseling overleden 31 januari 1962,  
3 febr. d.o.v. werd hij te Lonneker begraven.

Voor een goed christen die sterft is de dood geen vijand. Wel maakt hij een eind aan zijn leven op aarde, maar hij opent hem ook de poort tot het eeuwig leven bij God. Voor hen, die achterblijven, lijkt hij wel vaak hardvochtig te werk te gaan zoals hier, waar hij Hendrik Vaanholt plotseling deed sterven en geen tijd liet voor afscheid te nemen van hen. Toch is het God, die alles zo regelt, en die naar het woord der H. Schrift in zijn goedheid altijd uit het kwade, uit het lijden, het goede wil trekken, en die een gelovig aanvaard lijden zeker zal gaan zegenen. Moge die zegen Gods op de bedroefde en geschokte familie rusten.

O Heer, verleen aan Uw dienaar Hendrikus vergiffenis voor zijn tekortkomingen en zonden, om hem daarna het loon te geven voor zijn christelijk geloof en leven.

Onze Vader - Wees gegroet.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

En het eeuwig licht verlichte hem.

Dat hij ruste in vrede. Amen.