



Wil in dankbaarheid gedenken

## **Hermína Maria Vaanholt**

Geboren te Lonneker 17 september 1905.

Sinds 29 maart 1969 weduwe van  
Johannes Hendrikus Riesthuis

Op 19 oktober 2002 heeft zij, meerdere malen gesterkt door de Sacramenten der Zieken, haar ziel teruggegeven aan haar Schepper. Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het Dr. Ariënshuis te Enschede namen wij op 24 oktober afscheid van haar.

Wij zijn God dankbaar, dat wij onze goede moeder en lieve oma zo lang in ons midden mochten hebben.

Als moeder was zij de spil van haar gezin van 11 kinderen.

Dag en nacht heeft zij voor ons gewerkt en klaar gestaan, vaak in financieel moeilijke tijden, altijd bekommerd om óns welzijn.

Intens gelukkig was zij met haar 27 kleinkinderen en 31 achterkleinkinderen. Tot op zeer hoge leeftijd helder van geest, bleef zij betrokken bij ieder van hen.

Erg heeft zij geleden onder het verlies van een zoon, een schoondochter en kleinzoon. En vooral was het een zware beproeving voor haar om vader, met wie zij zo gelukkig was, vroegtijdig te moeten missen.

Later maakte zij vrij gemakkelijk de overgang naar 't Ariënshuis, waar zij meer dan 10 jaar woonde en was zij in haar laatste levensfase ook heel gelukkig in 't Kleyne Vaert, dankbaar voor de goede verzorging en 't vele bezoek, dat zij ontving.

Ondanks haar hoge leeftijd kostte het haar veel moeite ons los te laten.

Maar waar zij haar leven lang geleefd heeft vanuit een diep geloof en een groot Godsvertrouwen, wist zij zich op-weg naar God, haar Schepper.

Moge de Moeder Gods Maria, voor wie zij zo'n grote verering koesterde, haar nu binnen leiden in de eeuwige vreugde.

Goede Moeder, lieve oma: dank voor alles!  
Wees nu voor ons allen bij God  
een voorspraak!

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en meelevén en ter gedachtenis aan onze goede moeder en lieve oma.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen