

Ter nagedachtenis aan

Harry ten Vaanholt

echtgenoot van Ans Vos

Geboren op 3 april 1926 te Rotterdam en
overleden op 8 september 1996 te Hengelo (O)

Eenvoud kenmerkte zijn persoonlijkheid.

Spontaan, vrolijk en sportief.

Hij had vijf kinderen, zeven kleinkinderen en één achterkleinkind. Hij leefde dan ook voor zijn gezin. Een fijne opa en vader en een open oor voor allen en iedereen.

De oudheidkamer was zijn lust en zijn leven. Hier verbracht hij vele uren.

Vijfentwintig jaar was hij te vinden op alle voetbalvelden, waar hij als rapporteur in weer en wind velescheidsrechters beoordeelde voor de K.N.V.B. Drieënveertig jaar was hij gelukkig getrouwd met onze moeder.

Na een gezellig weekend is hij plotseling heengegaan.

Voor uw blijk van medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en (overgroot) opa, zeggen wij u onze oprechte dank.

Ans Vos
kinderen en (achter)kleinkinderen.