



Een dankbare en fijne herinnering aan

HENK TEN VAANHOLT

echtgenoot van

DINIE HILBERINK

Hij werd op 22 september 1919 in Lonner geboren. Na een kort ziekbed overleed hij op 22 november 1994 in het ziekenhuis „Twenteborg” te Almelo. Op 25 november 1994 namen we afscheid van hem tijdens een Eucharistieviering in de St. Jozefkerk, waarna we hem begeleidden naar het crematorium eveneens te Almelo.

Vader was een eenvoudig iemand en een man van weinig woorden. Als kelner werkte hij in de horeca en deed dat met veel plezier. In zijn beroep kwam hij zo met veel mensen in aanraking en dat ging hem goed af. Door zijn oprechte houding had hij een natuurlijke afkeer van alles wat met onrecht te maken had. Daar kon hij niet goed tegen.

Samen met zijn vrouw heeft hij een goed huwelijksleven gekend. Het gezin stond voor vader bovenaan. Hij zorgde er dan ook voor dat de kinderen goed op de plaats kwamen. Behalve met het gezin voelde hij zich tevens met de familie in het algemeen

sterk verbonden. Aan andere sociale contacten had hij niet zo'n behoefte. Hij vond het goed zo.

In zijn gelovige houding hield vader meer van het traditionele. Wij die hier achter moeten blijven zijn er dankbaar voor, dat vader zijn leven mocht afsluiten met het Sacrament der zieken. Hij wilde daar, zoals in het verleden te doen gebruikelijk, voor betalen. Hij wilde wat dat betreft zich tegenover niemand schuldig maken. Zo bezorgd was hij tegenover de mensen om hem heen. Die bezorgdheid kenmerkte tevens zijn leven. Toen hij op het laatst vermoedde dat hij een ernstige ziekte had, zat hij er over in dat hij voor moeder geen boodschappen meer kon doen. Zo bezorgd was hij voor diegenen die hij lief had.

Het definitieve afscheid van Henk ten Vaanholt doet ons allen zeer pijn. Toch kunnen we ook dankbaar zijn voor zo'n echtgenoot, vader en opa. We zullen hem missen. Bidden we God dat hij daarom voor altijd gelukkig mag zijn.

Dat Henk mag rusten in vrede!

Voor uw vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man en onze vader en opa willen wij u hartelijk bedanken.

Dinie ten Vaanholt-Hilberink,
kinderen en kleinkinderen