



Bid voor de Ziel van Zaliger

GERRIT TE VAARWERK

echtgenoot van

JOHANNA MARIA WIEFFER

geboren te Hengelo 4 Febr. 1885, na het ontvangen van de H. H. Sacramenten der stervenden, aldaar overleden 31 Oct. 1939 en begraven den 4 Nov. d.a.v. op het R. K. Kerkhof van Hengelo

Met het eindigen van dit leven is een rechtschapen man heengegaan.

Wars van uiterlijkheid heeft hij God geëdiend in de eenvoud van zijn eerlijk karakter.

Gaaf is zijn leven geweest en zijn dood was die van een rechtvaardige.

Voor zijn talrijke kinderen was hij een voorbeeld van vroomheid en oprechtheid.

Goede echtgenote, deze verandering is van de hand van den Allerhoogste, cenmaal zal ik U weerzien.

En gij, mijn lieve kinderen, houdt Uw Moeder in eere, alle dagen van haar leven. Blijf trouw aan het geloof en de goede levenswijze, waarin ik u ben voorgegaan.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid!

(100 dg. afl.)

Onze Vader.

Wees gegroot.

Dat hij ruste in vrede.