

Als vroom aandenken  
aan het zalig sterven  
van

MARIA ANNA VAESSEN

Echtgenote van zaliger

NICOLAAS HUBERTUS ROOMANS

\* 1 October 1862 Maastricht † 19 Febr. 1953.

†

Hoe veilig kan men sterven als het leven, dat  
voorbij is, ook werkelijk is volbracht!

Dit is de roem van de overledene: het getuige-  
nis van haar goed geweten, dat zij in eenvoud  
van hart en niet naar wereldse beginselen, maar  
in Gods genade haar lang leven heeft gesleten.

O God, ontferm U genadig over onze goede  
moeder, die ons, haar kinderen, in liefde tot de  
christelijke plichtsbetrachting en in het gebed  
een nooit te vergeten voorbeeld heeft gegeven.  
Wij vragen U, dat Gij haar zult vergelden de  
liefde en de goedheid, die zij ons betoond heeft.

Eucharistisch Hart van Jezus,

wees voor eeuwig het Leven van mijn ziel.

O. L. Vr. Sterre der Zee, wees mijn voorspraak.