

TER HERINNERING AAN

zr. Bernadette van der Valk

Medische missiezuster

Op 5 januari 1969 riep de Heer haar bij name
om in te treden in zijn eeuwige vreugde.
20 jaar lang heeft zij zich van harte ingezet
voor het medisch missiewerk in Indonesië.
Zij werd 53 jaar.
Haar lichaam rust op het kerkhof te „Imstenrade“.

Een sterke vrouw was zij,
dapper en volhardend,
gelovend en vertrouwend.

Als een levend antwoord,
vol oprechte menselijkheid,
stond zij gekeerd naar ieder
die haar hulp vroeg.

Wij gedenken haar dankbaar,
vast gelovend
dat zij niet tevergeefs heeft geleefd.

Wij zijn u dankbaar
dat u met ons meeleeftde
bij het overlijden van

zr. Bernadette van der Valk

Medische missiezuster

op 5 januari 1969.

De sympathie en steun
van u en vele anderen
bewezen ons opnieuw
hoe waar het is
dat mensen voor elkaar
het leven lichter kunnen maken,
tot aan de dood.

Kwintshuil: Familie van der Valk
Imstenrade: Medische missiezusters