

†
Gedenk in uw gebeden en Heilig Misoffer
de ziel van

Mijnheer Guillaume VANDENHOVE

weduwnaar van

Mevrouw Ernestine LAMBRECHTS

echtgenoot van

Mevrouw Clementine SACRÉ

Gepensioneerde Mijnwerker

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen

geboren te St.Truiden de 21 oktober 1909 en aldaar
godvruchtig overleden de 16 juni 1966, voorzien van
de H. Sakramenten der zieken.

De stille dood heeft een rustig eindpunt gezet
achter dit bedrijvig leven.

Plots weerklonk het woord van de Meester :
"Kom getrouwe dienaar, genoeg hebt ge gestreden
voor het aardse geluk van allen die u lief waren,
treed nu binnen in de vreugde des Heren".

Ik sterf gerust, want ik hoop dat de God van barm-
hartigheid mij zal ontvangen en mij zal toelaten U
te vergelden voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.

Liefste echtgenote, beminde kinderen, stiefkinderen
en familie, heft uw ogen naar boven en aanziet zonde-
r ophouden Diegene die daarboven heerst. Dank
voor al uw liefdevolle zorgen. gij hebt uw plichten
volgens Gods geboden tegenover mij schoon ver-
vuld. Blijft mij thans indachtig in uw gebeden.



Zoet en opbeurend was de troost ons
geschonken door Uw blijken van
kristelijke deelneming bij het verlies
van hem die ons zo dierbaar was

daarvoor danken U

de families Vandenhove,
Lambrechts,
Sacré, Fabri en
Degeling.