



Dankbare herinnering aan

**Aleida Geertruida Vaneker**

echtgenote van  
Klaas de Ruiter

Geboren te Enschede op 4 augustus 1922, is zij, gesterkt door het Sakrament der Zieken, aldaar overleden op haar 47e geboortedag. Op 7 aug. d.o.v. hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het r.k.kerkhof te Lonneker.

**De** dood is als een zweeps slag, een snede van het zwaard, een martelende gang.  
De dood is ook een deur, een toegang tot een ander leven.

**Mama** was de kern van ons gezin. Zij betekende voor ons liefde, zorgzaamheid, eenvoud en oprechtheid. Zij was tevreden en sterk, een gelovig christen, een goed mens.  
Ons hart is verscheurd, maar de herinnering aan haar zal altijd bij ons blijven en daarin zullen we troost en sterkte vinden.

**De** dood is een deur, een doorgang tot een beter leven. Dat is ons geloof; dat is onze hoop.  
Zij is Christus gevolgd in Zijn lijden, zij zal ook delen in Zijn heerlijkheid.

**Wij** hopen haar eens terug te zien.  
Voor eeuwig.