



TER GEDACHTENIS

aan

Bernadette Maria Vaneker

Zij werd geboren 23 September 1954 en
ging naar de Hemel op 28 December 1955.

Mama en Papa, schrei maar zo niet,
Nu ge Uw kindje hier niet meer ziet.
Lief Heertje riep mij naar boven,
Om hem, als klein Engeltje, al te loven.
Het is hier zó mooi en ik ben toch zo blij
Ach Papa en Mama, schrei niet om mij!

Ik weet, toen ik kwam, hoe 't u verheugde
Maar ik bleef niet lang, kort was uw vreugde
Dank voor uw liefde en al wat u deed,
Om te verzachten mijn kinderleed.
Nu ben ik uw zorgenkindje niet meer,
Maar Engeltje bij Ons Lieve Heer.