



Gedenk in uwe gebeden

GEZIENA HENDRIKA VANEKER

geboren te Oldenzaal 4 augustus 1887, na
voorzien te zijn van de H. Sacramenten der
zieken overleden te Oldenzaal 27 november
1963. We legden haar lichaam ter ruste op het
R.K. kerkhof aldaar op 30 november d.a.v.

Terwijl de wereld werd opgeschrikt door de
moord op een hoogstaand leider Kennedy, ter-
wijl het kerkelijk jaar op het einde liep, gaf
onze goede zuster en tante haar ziel aan God
terug. Haar naam vulde geen frontpagina's, er
volgden geen lange artikelen, toch heeft zij in
jarenlange trouw en stilte de Heer op voor-
treffelijke wijze gediend. Zij had geen tijd om
kwaad te doen, want zij koos bij voorkeur de
zwaarste betrekking; grote gezinnen hadden haar
voorkeur. Zij putte kracht voor dit leven van
zelfopoffering in een grote tot Maria en een
vurige verering van de zalige Petrus Jozeph
Savelberg.

Broer, zusters, familie, dank voor uw liefde-
volle zorgen in de gelukkige huiselijke kring

Voor hen die God beminnen, werkt alles
mee ten goede.

Zij ruste in vrede.