



Ter gedachtenis aan

HEINRICH GERHARD VANEKER,
echtgenote van
GRADA GEERTRUIDA KORTINK.

Op 1 augustus 1912 werd hij geboren
en hij overleed op 2 april 1981.

In dankbaarheid, Heer God, willen
wij gedenken onze man en vader.

In stilte overwegen wij, ieder voor
zich: wat heeft hij voor mij betekend,
leven en liefde heeft hij ons gegeven
en de laatste jaren gaf hij ons een
voorbeeld hoe je kunt leven met de
broosheid en affakeling in je eigen
lichaam.

Opgewekt en voor ieder een milde
lach, zo ontving hij hen die bij hem
kwamen en dankbaar was hij voor de
goede zorgen die hij ondervond van
zijn vrouw en kinderen.

Fijn gevoelig voor iedere attentie die
hij kreeg.

Misschien gaan wij soms wel té ge-
makkelijk langs mensen, die té vroeg
niet meer kunnen meedoen in de ge-
meenschap.

Heer God, onverwacht hebt U onze
man en vader opgeroepen; we hadden
hem nog gaarne in ons midden gehou-
den. Wij bidden U: moge hij leven in
U: hij heeft in U geloofd, in Uw woord
dat spreekt van eeuwig leven; moge
hij dat leven ontvangen en moge zijn
beeld in ons bewaard blijven; mogen
wij voortzetten wat hij in ons begon-
nen is. — Moge het eeuwig Licht hem
verlichten.

Wij willen hierbij eenieder danken
voor het medeleven en de steun die
we ondervonden tijdens z'n ziekte en
na zijn plotseling heengaan.

G. Vaneker-Kortink
Kinderen en kleinkinderen.

Lonneker, 6 april 1981
Oldenzaalsestraat 738