

Ter vrome gedachtenis aan

**HENDRIK JOHAN VANEKER**

echtgenoot van  
Maria Gezina Kamphuis

Hij werd geboren 14 juli 1903 te  
Lonneker.

Gesterkt door de Sacramenten der-  
Zieken overleed hij 16 augustus 1969  
in het R.K. Ziekenhuis te Enschede.  
Zijn lichaam werd 20 augustus te  
rusten gelegd op het R.K. Kerkhof  
te Enschede.

Onze Vader, die in de hemel zijt, wij bidden  
U voor Uw dienaar Hendrik, die Gij naar Uw  
hemels vaderhuis hebt geroepen. Mooit Gij  
hem, die in deze wereld door zijn eerlijke  
plichtsbetrachting, zijn eenvoud en vriendelijk-  
heid zijn medemens en gediend heeft, thans  
de vreugde van Uw hemels geluk schenken.  
Moge het diepe geloof, dat hij bezat, thans  
veranderd worden in een blijvende vrede, die  
hem niet meer ontnomen kan worden. En  
moge hij voor zijn tekortkomingen Uw on-  
eindige Barmhartigheid ondervinden.  
Dat vragen wij U omwille van de verdiensten  
van Uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Heer, geef hem Uw eeuwige vrede.  
Moeder Maria, wees voor hem een voorspraak.

*Uw blijken van medeleven, die ik  
mocht ontvangen bij het overlijden  
van mijn lieve en zorgzame man,  
hebben mij diep getroffen.  
Hartelijk dank daarvoor.*

*M. G. Vaneker-Kamphuis*

*Enschede, 20 augustus 1969*