



In dankbare herinnering aan

Hennie Vaneker

echtgenoot van

MINIE OUDE EGBRINK

Hij werd geboren op 21 augustus 1928 te Lonneker en overleed op 7 maart 1992, te De Lutte, na gesterkt te zijn door de H. Sacramenten der Zieken. Op 11 maart 1992 werd zijn lichaam ten ruste gelegd op het r.k. kerkhof te De Lutte.

Wij zijn bedroefd, omdat wij nu al afscheid moeten nemen. Maar tegelijk troost het ons dat hij verlost is van een ziekte die zijn krachten sloopte, maar die hij moedig heeft gedragen.

35 Jaar mochten wij samen gelukkig zijn lief en leed hebben wij gedeeld. ook met onze kinderen. Vrijheid was voor jou erg belangrijk, in de natuur kon je die vinden.

Je had oog voor al het wonderlijke dat de natuur verbergt.

Je wist er veel van en zag bijna alles. Op vakantie wilde je nooit, want alles wat je hart begeerde, was daar waar je je thuis voelde. Zoals de garage waar je vele uren doorbracht met knutselen. Zelfs toen je ziek werd wilde je er weer graag naar toe.

Toen pa hoorde dat hij ernstig ziek was

wilde hij dit niet accepteren. Hij wilde nog zoveel dingen doen.

Hij hoopte nog om met een rolstoel naar buiten te kunnen.

Dankbaar was je dat ma je tijdens de ziekte zo goed verzorgd heeft en dat je thuis mocht blijven.

Ma was ook degene die bij je was toen je rustig insliep.

Bedankt pa voor alle liefde en zorg, die je aan ons hebt gegeven.

*Wees goed voor elkaar
en vergeet mij niet.*

Wij danken iedereen voor het medeleven tijdens de ziekte en het verlies van mijn lieve man, onze vader en opa en zwager. Vooral ook hen die met hun zorg zijn einde draaglijk hebben gemaakt.

Minie Vaneker-Oude Egbrink
Henk-Marian
Joke-Hans
Hans-Lucia
Ine-Jos
en kleinkinderen
Hennie

7587 LA De Lutte, maart 1992
Zandhuizerweg 2