



Gedenkt in uwe gebeden

**Hermina Johanna Henrica
Vaneker.**

Geboren te Lonneker 11 October 1887,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
15 October 1933 overleden en begraven op
het R. K. Kerkhof aldaar 18 October.

De maagdelijkheid is niet daarom lofwaardig, omdat zij in de martelaren wordt aangetroffen; maar omdat zij martelaren maakt.

Met Christus was ik aan het Kruis gehecht. Ik wist, dat zij, die deelgenooten zijn van Zijn lijden, ook deel zullen hebben in Zijn Glorie (Gal. 2, 19).

Veranderd hebt Gij mijn lijden in vreugde, opdat mijn ziel in de Glorie U bezinge, o Heer, mijn God, (Ps. 29, 12).

Dierbare Familie en Vrienden, die mij zoo dikwijls hebt bezocht en getroost in mijn lijden, blijft mij gedenken in uwe gebeden.

Koningin van den Allerheiligsten
Rozenkrans bid voor ons.

(100 dag. afl. t.)

Onze Vader. Wees gegroet.

.....
H. P. Vos, Koster, Lonneker.