



Ter herinnering aan

IRENE VANEKER

God nam haar op bijna 6 jarige leeftijd
wederom tot zich op 4 juni 1957. De 6de
d.o.v. werd zij begraven op het r.-k. kerkhof
te Lonneker.

Je leven was één blijdschap,
't Was spel en dans en lach,
En vreugd bracht je verschijnen,
Aan ieder die je zag.

Je zieltje vloog naar boven;
Nu speel je hier niet meer,
Je speelt nu bij Gods engelen,
Voor onze Lieve Heer.

God, had Gij 't ons gelaten,
Wij brachten het op voor U;
Gij hebt het ons ontnomen . . .
Uw wil geschiede . . . ook nu!