

Gedenk in uw gebeden

## Jan Willem Vaneker

Hij werd geboren op 19 oktober 1928.

Hij trouwde met Riky Vaanholt en samen brachten zij 4 kinderen groot.

Zij werden opa en oma van 9 kleinkinderen. Hij werd 'opa Bas' genoemd vanwege het hondje.

Eigenlijk had hij 10 kleinkinderen. De tiende moest nog geboren worden, maar voor hem was dat kindje er al. Zo heeft hij er de laatste maanden naar uit gezien. Hij heeft er moed uit geput, dat het leven door zou gaan, zijn leven door zou gaan. In hem was het al geboren. Hij was een heel eenvoudig mens, niks ingewikkeld. Niet veel woorden, des te meer daden. We zouden een hele lijst kunnen maken van de dingen waar hij mee bezig was; zijn tuin met bloemen en planten, eindeloze

fietstochten met zijn Riky, het kerkkoor en het kaarten 'onder de toren'. Maar zijn hart ging vooral uit naar zijn kanaries, hij was bezig met een nieuw hok. Hij was eigenlijk nog met zoveel dingen bezig, toen hij hoorde van de slopende ziekte, die hem had getroffen. Hij was in en in verdrietig, dat hij afscheid moest nemen. Toen hij op 28 november 1996 stierf, leefde in zijn hart dat tiende kleinkind. Dat kindje zal 'opa Bas' nooit ontmoeten, maar vast en zeker wel veel over hem horen.

Een lieve man, vader, opa.  
Hij leeft in ons.

Voor uw meeleven tijdens zijn ziekzijn, voor uw meegaan op zijn laatste tocht op deze aarde danken wij u oprecht.

R. Vaneker-Vaanholt  
kinderen en kleinkinderen