

*Ieder waar je echt van houdt  
Zal je warmte blijven geven  
ook al is het niet gebleven  
't blijft altijd een deel van jou.  
Een stukje van je leven.*

Ter dankbare herinnering aan

**Johan Vaneker**  
echtgenoot van  
Marie Davina

Hij werd geboren op 9 oktober 1916 te Lonneker.  
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is hij  
op 8 augustus 1995 in de Heer overleden.  
Op 11 augustus daar op volgend heeft de crematie  
plaatsgevonden.

Als je altijd goed bent geweest voor elkaar en  
goed voor elkaar hebt gezorgd, is het erg dat je zo  
opeens afscheid moet nemen zonder dat je nog  
iets tegen elkaar kunt zeggen. Dan is het een  
troost als je kunt zeggen, wij hebben altijd van el-  
kaar gehouden.

'In alle stilte ben je van ons heengegaan, maar ja  
blijft in ons verder leven'.  
Wij bewaren allemaal onze eigen herinnering aan  
hem. Hij stelde voor zichzelf geen eisen, maar  
leefde uiterst sober en genoot van de natuur.

Als hij in de tuin op zijn stoel zat, was hij zeer ge-  
lukkig.  
Van zijn kleinkinderen kon hij intens genieten, wat  
hij bij zijn eigen kinderen door zijn werk heeft moe-  
ten missen.

De laatste paar jaren werden echter, ten gevolge  
van zijn ziekte, die hij verborgen wilde houden  
voer iedereen, zeer moeilijk.

Je was dankbaar dat je thuis kon blijven doordat  
moeder je zo goed heeft verzorgd.

Door zijn overlijden bleef hem en degene die van  
hem hielden een groter leed bespaart en ook dat  
stemt tot dankbaarheid.

---

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn lie-  
ve man, onze lieve vader en opa zeggen wij u op-  
recht dank.

Marie Vaneker-Davina  
kinderen en kleinkinderen