



Ter vrome gedachtenis aan
JOHANNA GEZINA VANEKER
echtgenote van
HENDRIK VANEKER

geboren te Lonneker 4 februari 1895, ge-
sterkt door de Sacramenten der Zieken,
overleden te Enschede 19 okt. 1967. Haar
lichaam werd 23 okt. ter ruste gelegd op
het r.-k. kerkhof te Lonneker.

Liefdevolle Vader, wij danken U, dat Gij
deze vrouw als een trouwe en opgewekte
echtgenote, als een zorgzame moeder, ons
allen ten voorbeeld hebt geschonken. Het
was haar grootse vreugde en rijkdom, dat
zij al haar kinderen en kleinkinderen in
een hechte liefdevolle familieband verenigd
wist. Gij hebt haar een lang en gelukkig
huwelijksleven geschonken. Wij vragen U,
wil haar nu ook de altijddurende vreugde
van Uw hemels geluk schenken. Geef haar
vergiffenis van de menselijke fouten. En
geef ons de troost en de sterkte in het
geloof, dat wij in de gemeenschap der
heiligen met elkander verbonden blijven.
Door Christus onze Heer. Amen.

Hemelse Moeder Maria,
wees voor haar een voorspraak.