

Ter dankbare herinnering aan
JOHANNES VANEKER
weduwnaar van
JOHANNA MARIA VANEKER

Hij werd 3 november 1884 in Lonneker geboren. Hij overleed, voorzien van de Sacramenten der Zieken, in het R.K. Ziekenhuis te Enschede 11 januari 1976. Op 14 januari hebben we hem door de viering van de H. Eucharistie in Gods genade aanbevolen en hem daarna op het R.K. Kerkhof te Lonneker te ruste gelegd.

Een welbestede leven is afgesloten. Hij zal voor wie hem goed gekend hebben altijd in de herinnering blijven voortleven als een echt goed mens, een zeer bezorgde vader en grootvader, die zich altijd volledig inzetten voor al degenen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd.

Offers en moeilijkheden zijn hem niet gespaard in zijn leven, maar zijn opgeruimd gemoed en zijn groot geloof hielpen hem deze te overwinnen.

ONDANKS het smartelijk verlies van zijn echtgenote heeft hij zich nooit eenzaam gevoeld. Dankbaar was hij voor zijn gelukkige „oude dag” door zijn kinderen hem bezorgd. Bij voorkeur wilde hij niemand tot last zijn. Wij hopen en verwachten, dat God over zijn dienaar zal oordelen, dat hij het „zeer goed” heeft gedaan.

Dierbare kinderen, nu ga ik naar moeder. Gij weet hoe wij samen voor u geleefd hebben, om nu als loon een eeuwig leven te ontvangen. Vergeet ons niet, wij vergeten niet al het goede wat gij in onze laatste levensjaren aan ons gedaan hebt.

Heer, geef vader en opa de eeuwige rust.

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven en ter gedachtenis aan hem.