

Ter blijvende herinnering aan

## **Johannes Hermanus Vaneker**

Hij werd geboren 2 november 1885 te Enschede en overleed aldaar - voorzien van het H. Oliesel - op 15 juli 1976. Op 19 juli hebben wij hem door de viering van de H. Eucharistie in Gods genade aanbevolen en daarna op het r.k. kerkhof te Enschede te ruste gelegd.

Hij was een goed mens, een gelovig en godsdienstig man. Zijn gehele leven op aarde was een voorbereiding geweest op deze goddelijke ontmoeting.

Hij volgde trouw de Meester na in zijn omgang met zijn medemensen.

Wij hebben dit mogen ervaren als typerend voor zijn karakter, waarin naast zijn humor ook de ernst lag besloten; getuige zijn veelvuldig gezegde: Als God met U is, wie zal dan tegen zijn?

God schonk hem een lang leven, laten wij, die achterblijven, God dankbaar zijn dat wij de dierbare overledene tot op zulk een hoge ouderdom in ons midden hebben mogen houden.

Dierbare huisgenoten, ik dank U voor Uw zorgen en Uw liefde. God zal U zegenen voor Uw liefdevolle, geduldige verzorging in de dagen van mijn ziekte en ouderdom. Uw liefde en toewijding zal ik niet vergeten voor Gods troon.

Moge God hem zijn eeuwig geluk hebben geschonken.

---

Voor uw bliken van medeleven na het overlijden van onze beminde huisgenoot Johannes Hermanus Vaneker betuigen wij onze hartelijke dank.

M. W. Grashof-Vaneker

J. A. Grashof

Joop en Rita

Marieta en Gerard