



'Al hoorde ik eerder  
van de weg die elk moet gaan,  
onvermijdelijk;  
gister had ik niet gedacht  
dat het vandaag al zou zijn'

*Ter herinnering aan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa*

## **Johannes Hermanus Hendrikus Vaneker**

echtgenoot van Gezina Christina Maria Vaneker - Gervink

Hij werd geboren 3 september 1923 te Lonneker.  
Voorzien van het H. Oliesel is vader thuis te Losser overleden op 25 april 2001. Wij hebben zaterdag 28 april afscheid van hem genomen met een Eucharistieviering in de H. Maria Geboortekerk te Losser. Daarna hebben we vader te ruste gelegd op het RK kerkhof aldaar.

Vader stond altijd klaar voor iedereen maar in het bijzonder voor zijn vrouw en kinderen, ook met zijn kleinkinderen had hij een speciale band. Daarom was hij graag omringd door zijn familie.

Zelf was hij eenvoudig en met weinig tevreden. Na jaren bij de Openbare Werken van de Gemeente Losser gewerkt te hebben is hij thuis met zijn eigen "bedrijf" verder gegaan, wat hem tot zijn laatste dag bezig hield. Hij was veelzijdig op het land te vinden waar hij allerlei groenten verbouwde. Ook het verzorgen van de diverse soorten huisdieren alsmede het bouwen van schuurtjes, priëlen e.d. behoorden tot zijn hobby's. Vader was typisch een buitenmens, een Twentenaar die van de goede dingen des levens hield.

Ook ging hij graag met moeder op vakantie waar hij genuïme tijd naar uit kon zien. Oostenrijk en Duitsland waren zijn favoriete vakantie landen. De daarbij behorende muziek en landschappen brachten hem in de juiste stemming.

Versteld stonden wij regelmatig over zijn kennis van de wereldgeschiedenis in het algemeen en de 2e wereldoorlog in het bijzonder, die hij als tewerkgestelde in Duitsland heeft meegemaakt.

De laatste jaren van zijn leven werden gekenmerkt door tegenslagen in de familie: m.n. de ziektes van zijn dochters Irma en Anita hebben hem veel verdriet gedaan. Maar hij heeft dit met zijn doorzettingsvermogen redelijk kunnen verwerken.

Een hoogtepunt in zijn leven was het 50 jarig huwelijk met moeder, dat wij op 4 oktober 2000 mochten vieren, waarvan hij nog regelmatig videobeelden atdraaide.

Zijn noabers waren hem dierbaar, gezien de jarenlange hechte vriendschappen. Tot het laatst toe was zijn betrokkenheid met de buurt groot, getuige de avond voor zijn dood toen hij nog heeft geholpen met het bouwen van een trouwboog.

Nu het voorjaar is begonnen en zijn plannen al weer klaar waren, is er aan zijn leven een eind gekomen. Hij laat een grote leegte achter, die niet snel te vullen is. Maar vele herinneringen zullen ons met hem blijven verbinden.

Dat hij moge rusten in vrede.

*Voor uw medeleven en aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar.*

**Familie Vaneker**