

Ter gedachtenis aan

JOOP VANEKER

echtgenoot van Truus Meijerink

Geboren 16 maart 1917 en overleden
3 maart 1982.



Volgens onze maatstaven is hij te vroeg gestorven.

Verwonderd staan we over zijn blijde kracht, waarmee hij zijn ziekte droeg. — Plotseling ging hij van ons heen; afscheid nemen konden we niet.

In onze geest staat geschreven: zijn leven als zorgend en zwoegend voor zijn gezin; volgens vaste levenslijnen in diep geloof, gaf hij ieder de ruimte eigen levenswegen te zoeken. Daarvoor leefde hij, daarvoor gaf hij ten volle.

Toen de slopende ziekte zich openbaarde, heeft hij nog enkele jaren gekregen om nauw verbonden met de natuur, de groei en bloei van de vruchten der aarde te beleven en daarvan met gulle hand te geven aan hen waarvan hij de levensbron was; en aan de vele vrienden.

Zijn blijde kijk op het leven zullen we nooit vergeten.

Heer God, wij bidden dagelijks: Uw Wil geschiede! Soms komen deze woorden hakkelend en stamelend over onze lippen, vooral wanneer Uw Wil zo anders lijkt dan de onze.

Moge onze man en vader aan de deur van Uw Vaderhuis door U worden opgewacht; spreek tot hem de woorden uit het Evangelie: Goede en getrouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal Ik u aanstellen, treedt binnen in de Vreugde van uw Heer.

MOGE HIJ LEVEN IN GOD.

Voor al uw blijken van medeleven, be-
toond na het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame pa en opa, be-
tuigen wij U onze oprechte dank.

G. G. Vaneker—Meijerink
Kinderen en kleinkinderen