



Ter gedachtenis aan

**Maria Aleida Vaneker**

weduwe van

**WILHELM RENZE OLDE BOLHAAR**

Zij werd geboren op 6 december 1919 te Lonneker en overleed, gesterkt door het Sacrament der Zieken, in het ziekenhuis Helmerzijde te Enschede op 3 juli 1993. De H. Eucharistie bij haar uitvaart werd gevierd in de Goede Herderkerk te Enschede op 7 juli, waarna de begrafenis volgde op de Oosterbegraafplaats aldaar.

Het leven van Maria Aleida Vaneker is een afwisseling geweest van goede en kwade dagen, van zorgzaamheid voor anderen en van verzorgd worden door anderen.

Zij was afkomstig uit een groot gezin en bracht haar jeugd door in de geborgenheid van de boerderij. Haar werkzaam leven in de confectie te Enschede ging over in de zorgzame liefde voor het eigen gezin, dat zij met Wilhelm Renze olde Bolhaar stichtte. Zij werd de moeder van twee zonen en aan hen gaf zij al haar moederlijke zorg. Toen zij grootmoeder werd van twee kleinkinderen, is zij voor hen een heel lieve oma geworden. Maar ook bleef haar liefdevolle band met haar eigen familie heel veel van haar aandachtige zorgende liefde vragen.

Zij was van huis uit een diepgelovige vrouw, die vooral jegens de Moeder Gods Maria, wier naam zij droeg, een grote godsvrucht had.

Haar laatste levensjaren brachten haar veel psychische nood, maar zij wist zich omringd door de zorgen van het verplegend personeel van het psychiatrisch ziekenhuis De Helmerzijde.

Nu is zij in alle rust gestorven: moge aan haar op voorspraak van Maria Gods vrede voor altijd ten deel vallen in Gods Vaderhuis.

Voor uw meelevens tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma zijn wij U heel dankbaar.

Kinderen en kleinkinderen