

*Zal ik jouw weer tegenkomen
zal je op mij blijven wachten
zal ik jou ooit weer kunnen vinden
tussen al die zielen
die voor mij de dood in vielen
Zoek me, zoek als ik later
naar de overkant zal komen
vind me, vind me en omhels me
zodat we, opnieuw geboren
blijvend bij elkander horen.*

Ter nagedachtenis aan

Rikie Vaanholt - Vaneker

Geboren op 5 januari 1933 te Lonneker,
overleden op 21 maart 2010 te Enschede.
Sinds 8 mei 1998 weduwe van Herman Vaanholt.
Op 25 maart hielden we haar uitvaartdienst in de
kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Enschede waarna we haar lichaam
toevertrouwden aan de aarde op de
Westerbegraafplaats.

Als jongste in een gezin van zeven kinderen
nam zij vanaf haar jeugd tot in haar huwelijk de
zorg voor haar ouders op zich. Zelf kreeg zij drie
kinderen en zes kleinkinderen.

Zij moest de zorg voor haar ouders combineren
met de zorg voor een jong gezin. Dit was voor
haar niet altijd even gemakkelijk.

Na het overlijden van haar steun en toeverlaat
Herman, viel haar het leven zwaar. Hoe zij hem
miste blijkt uit dit gedicht dat wij na haar
overlijden in haar tas vonden. Hieruit spreekt
de innige hoop op de hereniging met haar
geliefde Herman.

Na het overlijden van papa vond zij veel troost
in de liefde en zorg voor haar kleinkinderen.
Haar kleinkinderen waren haar alles.

Voor uw bliken van medeleven bij de ziekte en
na het overlijden van onze moeder en oma,
zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen