

Ter nagedachtenis aan
onze vader en opa

Theo Vaneker

geboren 4 maart 1916
overleden 12 juni 2010

Hij is opgegroeid in een gezin van 7 kinderen waar hij een fijne jeugd heeft gehad.

Moeder heeft hij leren kennen tijdens het schuilen voor de regen bij de Maria Geboortekerk te Losser. Ze zijn in 1949 getrouwd en hebben 4 kinderen gekregen. Vader heeft hard gewerkt voor zijn gezin tot zijn lichaam dat niet meer toeliet. Ondanks het weinige inkomen heeft hij ons prachtige vakanties bezorgd. Het moeten missen van moeder heeft hem veel pijn en verdriet gedaan. Eerlijkheid stond bij vader hoog in het vaandel. Vader hield van gezelligheid. Hij genoot van kaarten met familie en vrienden en van zijn voetbalclub EMOS. Fietsen was zijn lust en zijn leven. Tot zijn 90e jaar heeft hij dit met plezier gedaan. Daarna nam zijn lichaamskracht steeds meer af. Gelukkig kon hij nog genieten van muziek en zong hij tot zijn laatste dag.

Wij willen u bedanken voor uw blijk van medeleven.

Kinderen en kleinkinderen