



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MARIA VANIKER,

Weduwe van
JOHANNUS ZWAFERINK,

geboren te Lonneker den 2 November 1833,
overleden te Losser den 22 Februari 1915 en
begraven den 15 Febr. d.a.v. op het
R. K. Kerkhof te Losser.

Zoo gij mij 's morgens vroeg komt zoeken
zal ik er niet meer zijn. Job. VII.

Waakt! want gij weet niet in welke ure de
Heer komen zal. Matth. XXIV, 42

Zalig de dienstknecht, welken de Heer, als
Hij komt, wakende zal vinden.

Matth. XXIV. 46.

Zijt derhalve ook bereid. Matth. XXIV, 43.

Leeft zoo, dat de dood u nimmer onvoor-
bereid vinde en staat mij bij door uwe gebeden.

Th. à K. Rom, XV.

GEBED.

Wij bidden U, o God, verleen aan Uwe
dienares MARIA vergiffenis van hare zonden
en zwakheden en laat haar deel hebben in het
geluk Uwer uitverkorenen. Dit smeeken wij U
door Jesus Christus, onzen Heer.

Goede Heer Jesus, geef haar de eeuwige rust.
(300 dagen aflaat)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 dagen aflaat)

ONZE VADER -- WEES GEGROET.

Zij ruste in vrede. Amen.