

Bid voor de ziel van zaliger

Hermanus Varenbrink,

echtgenoot van

Johanna Maria Benneker.

Geboren te Lonneker 28 Augustus 1874, overleed hij aldaar na het ontvangen der laatste H. Sacramenten 5 December 1954 en werd de 9de d. o. v. begraven.



Tot op hoge leeftijd mocht de overledene zich verheugen in een goede gezondheid, maar ook hij moest tenslotte bukken voor de onverbidde lijke dood, want zijn jaren waren geteld en gebed noch wetenschap waren in staat om zijn leven te ver-

lengen. Zijn eerlijke en blijmoedige aard, de hartelijkheid en zorgzaamheid voor de zijnen, de liefde tot God en de Kerk moest iedereen erkennen en waarderen.

Zo'n goede echtgenoot en vader te moeten missen, is dan ook pijnlijk, maar meer dan droefheid moeten vreugde en dankbaarheid heersen om het langdurig bezit.

G E B E D.

Neig Heer, Uw oor tot onze gebeden, waardoor wij van Uwe barmhartigheid afsmeaken, dat Gij de ziel van Uw dienaar Hermanus, die op Uw bevel van deze aarde is verhuisd, vestigt in het oord van vrede en licht en deelgenoot maakt van het geluk Uwer Heiligen.