



Dat de engelen haar naar 't paradijs geleiden,
de martelaren haar bij haar aankomst opnemen
en voeren naar de heilige stad
de ziel van

MARION VARWIJK

Geboren 29 maart 1953 te Didam. Overleden bij
een noodlottig ongeval op de weg van Losser
naar Enschede 10 januari 1969.

Lieve Marion,

Hoe prettig hebben we samen geleefd, eerst in Didam, later in Losser. Het leven straalde je toe en die blijde levensvreugde deelde je mee aan ons. Je hoorde bij de jeugd maar wist conflicten met de anderen te vermijden en als band op te treden in ons gezin. Je was 'n steun voor je ouders, 'n vriendin voor de groten en 'n speelkameraad voor de kleintjes. Wij zijn blij en dankbaar dat je, al was het maar korte tijd, bij ons geweest bent.

Des te zwaarder valt ons het afscheid. En slechts door Hem door wie de hoop op 'n zalige verrijzenis ons tegenstraalt, die ons beloofd heeft als het huis van ons aards bestaan vernield is voor ons 'n eeuwige woning gereed te hebben kunnen wij Hem nazeggen: Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Aanvaard Heilige Vader, Almachtige en Eeuwige God, het offer van Uw Zoon voor alle christen-gelovigen, levenden en doden opdat het hun tot heil strekke en eeuwige leven.

Lieve Marion, menend namens jou te mogen spreken nu je 'n persoonlijk afscheid nemen niet gegeven is willen wij je liefste vriendinnen hartelijk danken voor al 't moois wat jullie samen hebben mogen beleven en elkaar wederkerig hebben kunnen geven.