



Ter herinnering aan

**Wilhelmus Gerhardus Melchior
Varwijk**

Zeddam, 6 januari 1919

Losser, 9 februari 2004

Pa was een diep gelovig mens, behoudend in zijn geloof en met grote moeite de vernieuwingen in het kerkelijk leven aanvaardend. Hij speurde zorgvuldig naar de mogelijkheid om Gregoriaanse vieringen te kunnen bijwonen, die vormden voor hem de hoogtepunten van zijn godsdienstig leven.

Hij was een arbeidzaam mens, werken gaf zin aan zijn bestaan. Zijn onbuigzaam karakter maakte het hem zelf en soms ook zijn omgeving, niet altijd even gemakkelijk. Maar daarin lag ook zijn onvoorwaardelijke trouw naar mensen, naar zijn vrouw, zijn gezin. Het personeel van 'zijn' school deelde in die waardering en die trouw.

Pa had er moeite mee met het klimmen der jaren niet meer alles te kunnen wat hij zou willen. Hij moest afzien en loslaten. Zijn aardse leven is nu ten einde en wij zijn dankbaar zo'n goede man en vader te hebben gehad. Hij blijft bij ons, levend in onze herinnering.

Wij danken u voor uw belangstelling en meeleven bij zijn afscheid.

J.M.H. Varwijk-Timmermans
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen