

Ter gedachtenis aan

Bernardina Margaretha Vastert

weduwe van

Franciscus Joachim ter Schure,

Geboren te Oldenzaal op 29 september 1900. Overleden, voorzien van het sacrament der zieken, op 22 september 1990. Haar lichaam hebben wij ter ruste gelegd op de R.K. begraafplaats te Wolvega op 26 september 1990.

Een gezegend leven van bijna negentig jaar heeft zij bewust tot het laatste ogenblik in vrede en volle overgave afgesloten, dankbaar jegens haar Schep-
per.

In onze herinnering staat zij gegrift als een hartelijke en dienstbare zus en schoonzus en voor vele neven en nichten als een tweede moeder, hoewel ze zelf nooit de vreugde van het moederschap mocht beleven. Een sterke vrouw, zeer vroom, zeer wilskrachtig, zeer opgewekt maar bovenal dienstbaar.

Haar sterke familieverbondenheid heeft ze onuitwisbaar gestalte gegeven in de viering van haar tachtigste kroon-
jaar.

Nadien namen haar levenskrachten geleidelijk af. De eenzaamheid begon te wegen. Met grote dankbaarheid aanvaardde ze de lieve hulp van de verzorging op de Molenkamp en van de familie en kennissen.

Een diepgelovige vrouw met een groot hart dat zijn kracht vond in het Hart van Jezus Christus, wiens beeltenis, levensgroot en met een altijd brandend licht een ereplaats in haar woning in-
nam.

Moge God wiens Hart altijd groter is dan het onze haar een ereplaats geven in zijn woning.

Wij danken allen die door hun aanwezigheid, hun gebed of anderszins blijk gaven van hun meelevens bij het afscheid van onze zus, schoonzus en tante.

De familie