



In dankbare herinnering aan  
**Derk Jan Vaupell**

Geboren 24 april 1921 in Oldenzaal en na  
het ontvangen van de Ziekenzalving  
overleden in Enschede op 9 februari 2006.

Dick was een zachtmoedige en vriendelijke man. Hij werkte ruim 40 jaren bij de belastingdienst, resp. in Oldenzaal, Enschede, in Den Haag voor studie en vervolgens opnieuw in Enschede. Hij was een kundig ambtenaar, wat ook bleek uit zijn jarenlange werk als docent voor nog studerende ambtenaren. Door zijn grote inzet werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook op maatschappelijk terrein maakte hij zich verdienstelijk. Hij bezat een sterk geloof maar geloofde niet dat de hemel zomaar voor je is weggelegd, voor hemzelf het allerminst. "Daarvoor is veel nodig; je moet er nogal wat voor doen" zei hij altijd. Zijn opvattingen waren nogal calvinistisch getint. Aan zijn broer heeft hij eens gevraagd het volgende gedicht op zijn bidprentje te vermelden:

Wanneer mijn werk gedaan zal zijn  
mijn adem stil, mijn ogen dicht,  
geneest mij van de laatste pijn  
dit nooit verloren vergezicht.

Er leeft een God, die alles schiept  
wat zichtbaar en onzichtbaar is  
die mij tot Zijn aanschouwing riep  
uit ondoorgrondbre duisternis.

Voorafgetekend loopt zijn pad  
dwars tegen mijn begeerten in  
doch die ik 't liefst heb lief gehad  
gaf aan mijn heil zijn eerst begin.

Antoon van Duinkerken.

*Uw blik van medeleven geeft ons veel  
sterkte.*

*Daarvoor onze dank.*

Familie Vaupell