



Ter herinnering aan  
**ANTONIUS VIANEN**  
echtgenoot van Johanna Murk

Hij werd geboren 30 september 1894  
te De Meern.

In dezelfde plaats overleed hij op  
11 december 1969

†

Hij had een groot gezin en was een goede vader en gelukkig echtgenoot. Er is met hem een goed mens van ons heengegaan, die algemeen geacht was in het dorp waarin hij woonde.

In een groot geloof in Jezus Christus en zijn kerk vond hij gedurende zijn lange leven veel steun, vreugde en kracht. De Halleluja van Händel was voor hem als het ware een uiting van blijde verwachting van een toekomst in het eeuwige leven.

Bid, gij die deze herinnering leest, dat hij die eeuwige vreugde deelachtig moge zijn.