



Ter dankbare herinnering aan

## **HENDRIKUS VINKE**

echtgenoot van Geesje Doldersum

Geboren te Losser op 24 januari 1910, is hij gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleden 8 oktober 1975 in het ziekenhuis „De Stadsmaten” te Enschede. Zijn lichaam werd 11 okt. d.a.v. begraven op het kerkhof van de parochie te Glanerbrug.

---

Hij was een goede man en zorgzame vader voor zijn grote gezin. Nu heeft hij na een moedig gedragen lijden zijn taak hier op aarde volbracht.

Laat ons bidden.

Heer onze God, het leven van deze mens was een geschenk van U aan ons. U hebt het van ons teruggenomen, rijker en gaver, door trouwe vervulling van zijn aardse taak. Wij bidden U, laat hem rusten in uw eeuwige vrede, samen met een van zijn kinderen die hem in de dood is voorgegaan.

En geef ons de kracht om het goede dat hij deed, op deze aarde voort te zetten.

Zo bidden wij vol vertrouwen tot U, zijn God en onze God, aan wie hij tot het einde toe heeft vastgehouden. Amen.

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve man onze beminde vader en opa, betuigen wij u onze hartelijke dank.

G. VINKE-DOLDERSUM

kinderen en kleinkinderen