



Bid voor de Ziel van Zaliger
MARIA VINKE

echtgenootte van

Gerardus Johannes ter Haar

geboren te Saasveld 2 Febr. 1865, overleden
te Albergen na een langdurig lijden, voorzien
van de laatste H. H. Sacramenten 4 Febr. 1936
en begraven den 8n d.a.v. op het R.K. Kerkhof.

Men kan martelaar zijn zonder vuur of zwaard
als men ziekte en tegenspoed met geduld ver-
draagt.

H. Gregorius

Daarom zond God haar beproevingen toe,
opdat zij met geduld en overgeving aan Gods
H. Wil den weg des Kruises volgend veiliger
haar zaligheid zou bereiken.

Geliefde echtgenoot, geef uw hart niet over
aan droefheid. Bid voor mij en vertrouw op
Jesus en Maria. Bij hun troon zal ik voor U
blijven zorgen en daar zullen wij elkander ook
wederzien.

Dierbare kinderen, hebt dank voor al uw zor-
gen en voor de liefde mij in mijn langdurig lij-
den bewezen. Gehoorzaamt en eerbiedigt uwen
vader want dat is welgevallig aan den Heer.
Blijft eensgezind en bidt veel voor mij.

Allerzoetste Jesus, wees mij geen Rechter, maar
een Zaligmaker.

Zij ruste in vrede.

Handelsdrukkerij BEUKERS, Almelo.