

Ter gedachtenis aan
Georg Albert Visschedijk

echtgenoot van

Grietje Kuik.

Hij is op 11 september 1914 te Stadt Rheine (W-Dld.) geboren. Hij overleed Kerstnacht 25 december 1984 onverwacht te Overdinkel.

Op 28 december 1984 werd hij te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Overdinkel.

De advent was ten einde. Het feest van Jezus geboorte werd gevierd. Ieder had zich op dit feest voorbereid.

Niemand kon vermoeden dat in deze heilige nacht voor mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa ook zijn tijd van wachten zou eindigen door binnen te gaan in het licht van de eeuwigheid.

Wij zijn erg bedroefd dat wij een zorgzame man en vader hebben verloren. Lange tijd vervulde hij vol plichtsbesef zijn arbeid en vond nog tijd zich te wijden aan het verenigingsleven in ons dorp in het bijzonder aan de Muziekvereniging „Concordia“.

Toen zijn gezondheid werken niet meer toestond, vond hij zijn bezigheid in de

tuin en nam hij de tijd zijn intense belangstelling te tonen voor het wel en wee van zijn kinderen en kleinkinderen. Nu hij zo onverwacht in de kerstnacht van ons is heengegaan, beseffen wij pas goed wat hij voor ons betekende. Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor ons deed en wij vragen het Kind van Bethlehem dat Hij onze man en vader, familie en buur moge verlichten met het eeuwige licht.

Dat hij ruste in vrede.

Voor de blijken van belangstelling en medeleven, door u betoond na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve zorgzame vader en opa, betuigen wij onze oprechte dank.

G. Visschedijk-Kuik
kinderen en kleinkinderen