

Dankbaar gedenken wij

## Hendrika Maria Visscher

weduwe van Hermanus Theodorus Hommen

Zij werd geboren in Oldenzaal op 5 juli 1911. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij in het verpleeghuis "Oldenhove" overleden op 6 juli 1995.

Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de St. Antoniuskerk op 11 juli en haar daarna bij haar man te ruste gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal.

We mogen bij haar sterven terecht zeggen: "Het is volbracht." Het ging niet meer, zij was op, en verlangde, zoals ze tegen de verpleegkundigen zei, naar haar man te mogen gaan.

Zij leidde een zeer gelovig leven waarin het bidden centraal stond. In dat gebed heeft zij altijd kracht gezocht en gevonden, vooral op de momenten dat het leven moeilijk was, met name toen haar dochter Nardi jong stierf alsook toen veertien jaar geleden haar man op de dag van zijn verjaardag begraven werd.

Zij was altijd dankbaar als je wat voor haar deed. Voor zichzelf was zij weinig eisend, terwijl ze wel altijd aandachtig en meelevend was met de ander.

Waar zij heel erg van hield dat waren bloemen en dieren. Daar kon zij, op haar eigen manier, intens van genieten.

Zij had ook haar eigen humor en kon soms heel raak uit de hoek komen of iets zeggen wat anderen de slappe lach bezorgde.

Groot was altijd haar verering voor Maria, met wie zij zogezegd heel vertrouwelijk omging, als moeders met elkaar. Trots vertelde zij altijd dat zij 24 keer een bezoek aan Lourdes had gebracht. En zoals veel mensen een bepaalde verzameling van iets hebben, zo bestond haar verzameling uit talrijke rozenkransen en alle mogelijke medailles.

Een dag na haar 84-ste verjaardag heeft zij het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen en ook heel bewust meebeleeft. Toen kwam er een rust over haar en is zij vredig ingeslapen.

Moge Maria nu voor haar een voorspraak zijn en haar begeleiden naar de plaats die voor haar in het Vaderhuis is bereid.

*Rust in vrede.*

Voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve moeder en oma danken wij u hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen.