

Tot haar God en Heer keerde weer

**DYMPHNA MARIA THERESIA
VISSENBERG**

echtgenote van

Henricus Wilhelmus Broks

geboren te Molenschot 16 januari 1926
overleden in het Sint Ignatiusziekenhuis te
Breda 11 juli 1978, begraven op het
parochiekerkhof te Gilze 14 juli 1978.

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar de Heer teruggegaan : kalm en gelaten, geheel aan Hem overgegeven is zij zacht van ons heengegaan, om beloond te worden voor het vele goede dat zij gedurende haar leven hier op aarde heeft gedaan.

Omdat zij goed geleefd heeft en God trouw heeft gediend tot het einde van haar leven, is deze dood geen dood, maar een verandering van woonplaats.

Beste man, ik was graag bij je gebleven, maar wij eerbiedigen Gods stem. Ik dank je voor je liefde en toegewijde zorgen, vooral tijdens mijn ziekte. Treur niet als een man zonder geloof en hoop, maar leef op de wereld verder zoals God het bedoelt. Moge God je zegenen voor het offer van mijn leven.

Vaarwel.

Beste familie en allen die goed voor mij waart, hartelijk dank. Dat God u vervulle met liefde jegens elkaar, zoals ik altijd vol liefde was voor u. Bidt voor mij.

Onze Lieve Vrouw van Altijdurende Bijstand, bid voor ons allen.

Hartelijk dank voor uw medeleven.

H. W. Broks