



*In alle stilte
ben je van ons heengegaan
maar je blijft
in ons verder leven.*

In dankbare herinnering aan
Henk Visser
echtgenoot van
Mientje Visser- van Aalst

Henk werd op 10 juni 1929 in Beltrum geboren. Hij groeide op in Zieuwent waar hij altijd een speciale band mee heeft gehouden. Na de lagere school ging Henk al snel aan het werk. Hij maakte lange dagen en moest flink aanpakken om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Graag reed hij in zijn schaarse vrije tijd op zijn motor door de Achterhoek. Op één van zijn tochten ontmoette hij Mientje. Al snel maakten ze plannen om samen een toekomst op te bouwen. Ze trouwden en kregen 3 kinderen. Na een aantal jaren in Beltrum te hebben gewoond, trokken ze naar Groenlo waar ze zich definitief vestigden. Henk werkte hard om zijn gezin niets tekort te laten komen. Met name bij de Luto deed hij dat altijd met veel plezier.

Henk had 'gouden handen'.

Hij verbouwde eigenhandig de keuken, bouwde een garage achter het huis en onderhield zelf zijn auto's en motoren. Ook zijn kinderen klopten voor hulp bij een klusje nooit tevergeefs bij hem aan. Halverwege de jaren tachtig was zijn energie op.

Een zware depressie ontnam hem zijn levenslust. Na een hartoperatie een paar jaar later legde de passiviteit beslag op hem. Zijn motoren werden verkocht. Zijn auto's gingen naar de dealer voor een onderhoudsbeurt, de bank werd zijn domein. Henk had Mientje en samen konden ze de wereld aan. Henk schrok dan ook erg toen Mientje twee jaar geleden ernstig ziek bleek. Hij was haar tot steun en was blij dat ze genas. Henk was een man van weinige woorden, maar duidelijk was dat het overlijden van zijn enige broer Bennie in februari dit jaar hem erg aangreep.

Afgelopen zaterdag verliet Henk Mientje in de overtuiging dat hij na een ziekenhuisopname binnen enkele dagen weer thuis zou zijn. Dat heeft niet zo mogen zijn. Op maandag 30 oktober 2000 overleed Henk in alle rust. Hij stierf zoals hij geleefd heeft.

Op vrijdag 3 november 2000 hebben wij Henk begeleid op zijn laatste reis. Hij is begraven op het R.K. Kerkhof in Groenlo na een eucharistieviering in de Calixtuskerk.

Henk, vader, opa, je leeft voort in ons hart.

Wij willen u allen hartelijk danken voor uw steun en medeleven na het overlijden van Henk.

Mientje Visser- van Aalst
Kinderen en kleinkinderen.