



Vrede

In Uw gebeden wordt aanbevolen de ziel van

**Hendrik Bernard Vreriks**

echtgenoot van

**Gezina Maria Geisink**

Geboren de 13e Augustus 1905 te Losser, overleden 11 Maart 1955 na voorzien te zijn van het H. Oliesel, in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal. Hij werd 15 Maart d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof te Denekamp.

---

In stille ontroering staan we om de lijkbaar van dezen voortreffelijken man en vader.

Zijn rusteloze geest dreef hem ertoe om in opgewektheid te werken voor zijn gezin, maar daarnaast stelde hij zijn krachten ook beschikbaar voor het organisatieleven en het apostolaat onder zijn medewerkers.

Een rustige, evenwichtige mens, die wist wat hij wilde, en die werkte voor zijn idealen als diepgelovig katholiek arbeider.

Vrouw, de slag is hard. Alleen het geloof kan hier uitkomst brengen. De kinderen missen een vader, maar God zelf wil nu Vader zijn in nog sterkere mate.

Beste kinderen, je leven moet door en door godsdienstig zijn en blijven. Blijf arbeidzaam en leef in vrede onder elkaar. Blijf goed voor moeder en vergeet mij niet in je gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid

Onze Vader — Wees Gegroet

---

J. Benneker, Koster, Denekamp