



Dankbare herinnering aan

Jantje Lunter-de Vries

weduwe van Gerhardus Johannes Lunter

Zij werd geboren op 14 april 1910 te
Emmen,
en overleed in Enschede op 16 september
1998.

Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van
H. Michaël te Enschede hebben we in het
crematorium te Usselo afscheid van haar
genomen.

Al vanaf de jaren dat ze opgroeide in Drente
was ze vertrouwd met de last van het dage-
lijks werk. Toen ze, kind eigenlijk nog, in
betrekking ging in Den Haag was het niet
anders, en al evenmin toen ze later moest
werken in de Enschedese textiel. Maar wat
ons vooral van haar zal bijblijven is haar
harde werken voor man en kinderen. Ze was
toegewijd, zorgzaam en streng. Ze mocht er
dan ook trots op zijn dat haar grote gezin in
alle opzichten altijd goed verzorgd was, ook
in moeilijke jaren.

Gelukkig heeft ze ook mogen genieten van
jaren van gegroeide welvaart. Wat was ze
blij met de eerste eigen auto. Trouwens, een
ritje met de auto blééf ze heerlijk vinden.
Genoten heeft ze ook van de vakanties op
de camping, van puzzelen, van taalspelletjes
op de t.v., en natuurlijk van bloemen en van
haar tuin.

Verdriet was er om het sterven van drie van
haar kinderen. En na de dood van haar man
kreeg het leven nooit meer zijn oude glans.
Wat bleef was de vreugde om haar gezin,
haar kinderen en kleinkinderen. Ze vond het
heerlijk om met z'n allen samen te zijn.

Tegen haar eigen ziekte heeft ze lang en
moedig gestreden. Nu ze gestorven is,
mogen we geloven dat ze mag zijn in Gods
eeuwige vrede.

*Voor uw meeleven bij het overlijden van
onze moeder en oma, danken wij U heel har-
telijk.*

Familie Lunter.