

† God van barmhartigheid ontferm U over de zielen van **GERRIT VRIEZELAAR** (geb. te Doetinchem 11 Febr 1900) en zijn Echtgenote **JO BEUDEKER** (geb. te Roermond 26 Nov. 1905), die te samen met hun vier jeugdige kinderen, **Margreethje**, 5 jaar, **Irene**, 3 jaar, **Gerrit**, 2 jaar, **Miep**, oud 3 maanden, als slachtoffers van het verschrikkelijkste oorlogsmonster plotseling den dood vonden 21 Maart 1945 en 24 Maart d.a.v. voorlopig werden bijgezet op de R.K. Begraafplaats te Doetinchem.

Welk een prooi voor den dood, deze vader en moeder, nog in den vollen zomer des levens, en hun vier lievelingen, teedere lenteklokjes, waarvan de jongste amper twee maanden het zonlicht had aanschouwd. Een wereld van innige liefde vereenigde hen hier op aarde. En ziet, daar wordt deze hoge, warme liefdeweelde plotseling vertreden, vergruizeld onder het moordende oorlogspuin. Maar... Goddank, niet vernietigd, dat kon niet. Want uit dat tot asch vermorzeld puin herrijst de liefde in triomf omhoog, maar dan de liefde van een hogere orde, veredeld, vergoddelijkt, de liefde, waarop St. Paulus doelt als hij jubelt: de Liefde is het grootste, want de Liefde blijft in eeuwigheid.

Wel is dit ouderpaar te benijden, dat zij tegelijk met vier zulke panden voor Gods oordeel konden verschijnen, vier liefdepanden, die meteen als engelen, als voor sprekers konden optreden. Immers zij behoren tot degenen, die de H. Kerk oproept, wanneer de stoffelijke resten der overledenen, voordat zij aan de schoot der aarde worden toevertrouwd, de Kerk worden binnengedragen: Komt Heiligen Gods, snelt toe Engelen des Hemels, om hun zielen aan te bieden voor het Aanschijn des Allerhoogsten. Off. Def.

Geliefde broeders en zusters, onze scheiding is vroegtijdig en wreed geweest, maar God heeft het zo toegelaten en aan Zijn wijze beschikkingen kunnen en mogen wij niet twijfelen. Wat God doet, is wel gedaan.

Dit echter vragen wij U met aandrang, dat gij bidt en aalmoezen geeft, opdat God ons genadig moge zijn voor onze zwakheden en tekortkomingen.

Onze Vader. — Wees gegroet.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees ons heil.

Dat zij rusten in vrede. Amen.