



Ter herinnering aan

A. Th. M. (Ad) van Vugt

20-6-1916

13-4-1994

De familie dankt u allen hartelijk voor uw belangstelling en medeleven.

„Bij leven en welzijn, ijs en weder dienende”, zo stond Ad van Vugt midden in het leven.

Hij was een denker en een doorzetter, die zich realiseerde dat het leven niet altijd logisch en verklaarbaar verloopt.

Wij nemen afscheid van onze zorgzame echtgenoot en vader, een sterk sociaal begaan en gelovig mens. Hij had een groot rechtsgevoel en zag aan alles altijd minstens twee kanten.

Ieder die hem ontmoette kon rekenen op zijn hartelijkheid en interesse.

Wij herinneren ons hoe hij - gevraagd en ongevraagd - klaar stond met raad en daad. En wij herinneren ons zijn gevoel voor humor.

Voor zijn kleinkinderen was hij de fantastische opa van de grapjes.

Wij zullen hem zeer missen, maar nemen deze herinnering voor altijd mee.

18-04-1994.

G. VAN VUGT-GOVERS
Kinderen en kleinkinderen